

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ



ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΧΗ - ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2012 - ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 493 - ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 46 - 115 21 - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 6464270 - FAX 210 6437002
Κωδικός: 3033 www.enokon.gr e-mail: neokonpoliton@yahoo.gr Διανέμεται δωρεάν σε 3000 αντίτυπα

Οργάνωση Ημερίδας στην Κωνσταντινούπολη από τους Συνδέσμους Αποφοίτων των Σχολείων της Ομογένειας Αθηνών και Κωνσταντινούπολης με την ευκαιρία των 150 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (ΕΦΣΚ).

Ο ΕΦΣΚ υπήρξε κορυφαίο πολιτιστικό ίδρυμα του Ελληνισμού της καθ' ημάς Ανατολής που έχει προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες προς το Γένος σε πάρα πολλούς τομείς αρχίζοντας από την αναβάθμιση της Ελληνικής παιδείας στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο δεύτερο τρίμηνο του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Ιδρύθηκε το 1861



του Νικολάου Ουζούνου
Καθ. Ε.Μ.Π.
Προέδρου του Νέου Κύκλου
Κωνσταντινουπολιτών

με πρωτοβουλίες διαπρεπών Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης μεταξύ των οποίων προβάλλουν τα ονόματα του Στέφανου Καραθωρή και του Ηροκλή Βασιάδη. Η ανάγκη της ίδρυσης του Συλλόγου, όπως φαίνεται από τα πρακτικά του Συλλόγου, ήταν η αναβάθμιση της Ελληνικής παιδείας και η αντιμετώπιση της έντονης παρουσίας και του προπαγανδιστικού (που πολλές φορές έφθανε σε βαθμό προσηλυτισμού) ρόλου των ξένων σχολείων με πρώτα τα Γαλλικά. Επίσης ο ΕΦΣΚ είχε από την ίδρυση του την ενίσχυση της «πραγματικής παιδείας» που απαιτούσε η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και της βιομηχανίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Σύλλογος εκτός από τον ανορθωτικό ρόλο που έπαιξε για την Ελληνική παιδεία ένα πολύ υψηλού επιπέδου ίδρυμα εφάμιλλο των ακαδημιών που λειτουργούσαν στις Ευρωπαϊκές και Αγγλοσαξονικές χώρες. Οι δραστηριότητες του κάλυπταν τα θέματα : κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων διδασκαλίας στα πάνω από 2000 σχολεία της Ρωμοσύνης σε όλα τα εδάφη της

Αυτοκρατορίας, συγγραφή και εκτύπωση διδακτικών βιβλίων, οργάνωση επιθεωρήσεων στα σχολεία για αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας, οργάνωση γνωστικών διαγωνισμών κτλ. Εκτός από αυτά ο ΕΦΣΚ υπήρξε το ίδρυμα που έδωσε την δυνατότητα να συγκεντρώνονται και να ανακοινώνουν τις μελέτες τους επιστήμονες από πολλούς κλάδους όπως: αρχαιολογίας, παιδαγωγικής, γλωσσολογίας και ιατρικής. Η λειτουργία του Συλλόγου διακόπηκε από την Τουρκική κυβέρνηση το 1923 όταν η κυβέρνηση της Άγκυρας ανέλαβε την εξουσία στην Κωνσταντινούπολη και κατάσχεσε την κινητή και ακίνητη περιουσία του συμπεριλαμβανομένων και της πλούσιας βιβλιοθήκης του.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 150 ετών από το ξεκίνημα του ΕΦΣΚ οι σύνδεσμοι αποφοίτων των πέντε σχολείων της Ομογένειας που δραστηριοποιούνται στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα οργάνωσαν Ημερίδα με θέμα: «Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (1861-1922). Η δράση και η πνευματική του ακτινοβολία». Το πρόγραμμα εισηγήσεων της Ημερίδας έχει ως εξής:

Α' Συνεδρία: Η Ίδρυση και η πνευματική συγκρία
Προεδρία: Δημήτριος Φραγκόπουλος
Άρης Τσοκώνας, Ηροκλής Βασιάδης, Η ψυχή του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως.
Σταύρος Θ. Ανεσιτίδης, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως και Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πνευματικές προσδοκίες και ιδεολογικές αντινομίες.
Β' Συνεδρία: Οι δραστηριότητες και οι συμβολές
Προεδρία: Γιάννης Σκαρλάτος
Αιμιλία Θεμοπούλου, Η συμβολή του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως στην εκπαίδευση.
Νικόλαος Ουζούνου, Η δραστηριότητα και η συμβολή του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως στον

Μαθήματα Βυζαντινής Φιλοσοφίας από το Νέο Κύκλο Κωνσταντινουπολιτών

Συνεχίζονται τα μαθήματα Βυζαντινής Φιλοσοφίας του Νέου Κύκλου Κων/πολιτών, κάθε Πέμπτη 6.00-7.30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Κων/πολιτών (Δημ. Σούτσου 46, Αθήνα), τα οποία ξεκίνησαν από αρχές Οκτωβρίου. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η παρουσίαση της ιστορικής αναδρομής στην πνευματική κίνηση του Βυζαντίου, από το 330 μ.Χ. χρονιά ίδρυσης της Αυτοκρατορίας μέχρι το 1453, την Άλωση αυτής.

Το πλαίσιο των μαθημάτων στηρίζεται και οι πληροφορίες τεκμηριώνονται βάσει των νέων επιστημονικών δεδομένων με τη χρήση βιβλιογραφίας σύγχρονων καταξιωμένων επιστημόνων του κλάδου, όπως Β. Τατάκης, Λ. Μπενάκης, Κ. Oehler, Η. Hunger κ.α., αλλά και σε αποσπάσματα βυζαντινών συγγραφέων, όπως του Μάξιμου Ομολογητή, Μιχαήλ Ψελλού, Ευστράτιου Νικαίας, Πλήθωνος Γεμιστού και πολλών άλλων διανοουμένων της βυζαντινής περιόδου.

Τα μαθήματα διεξάγονται μέσα σε μια πολύ ζεστή και οικεία ατμόσφαιρα, καθώς το ακροατήριο με το έντονο ενδιαφέρον του, κάθε φορά θέτει ερωτήσεις στη διδάσκουσα, έτσι ώστε να υπάρχει πάντοτε μια ζωηρή συζήτηση και περαιτέρω ανάλυση των παρεχόμενων γνώσεων. Σε κάθε μάθημα επίσης, δίνεται αναλυτικό σχεδιάγραμμα της ενότητας, ενώ παράλληλα επισημαίνεται και η σχετική βιβλιογραφία προς αναζήτηση και περισσότερη εμβάθυνση για τους ενδιαφερομένους. Η όλη διαδικασία εμπλουτίζεται και με εισηγήσεις επιστημόνων συναφούς ή παραλλήλου αντικείμενου, όπως η εισήγηση της κας Λιάνας Μυστακίδου για το Μυστικισμό της Ανατολής και τον Τζελαλετίν Ρουμί.

Η διδάσκουσα κα Αιμιλία Ξανθοπούλου είναι φιλόλογος – καθηγήτρια, διδάκτωρ βυζαντινής φιλοσοφίας και επιστημονικός συνεργάτης του Παν/μίου Αθηνών.

Ο φετινός κύκλος μαθημάτων θα ολοκληρωθεί στο τέλος Μαΐου και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης από το Νέο Κύκλο Κων/πολιτών. Νέος κύκλος μαθημάτων θα ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου 2012.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ



Εκδηλώσεις Μνήμης της 559ης Επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης

Πρόγραμμα

Κυριακή 27 Μαΐου 2012, ώρα 10.00 π.μ.

Μνημόσυνο για τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τους πεσόντες το 1453, στον Ιερό και Πανεπιστημιακό Ιερό Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου Καπνικαρέας.

• **10.45 π.μ. Κατάθεση στεφάνου στον Ανδριάντα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου**

• **11.30 π.μ. Κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη**

Τρίτη, 29 Μαΐου 2012, ώρα έναρξης 18.30 μ.μ.

Ημερίδα με θέμα

«Οι Φαναριώτες και η συμβολή τους στην διάσωση του Γένους»,

στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι (Στάση Μετρό).

Το Δ.Σ. είναι σε επικοινωνία με τον Δήμο Π. Φαλήρου για την ενωτική συμμετοχή των Σωματείων μελών της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ. στα εγκαίνια του νέου ανδριάντα του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Θα ανακοινωθεί η ημέρα και ώρα από τον Δήμο Π. Φαλήρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

* Πέμπτη 11 Μαΐου 2012

Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών και οι Εκδόσεις «Gutenberg» σας προσκαλούν στην παρουσίαση του Βιβλίου **"Η Θέση του Βρετανικού Τύπου στις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις 1955-65"** της Δέσποινας Μ. Αφεντούλη την **Πέμπτη 11 Μαΐου 2012, ώρα 7 μ.μ.** Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών (Δημητρίου Σούτσου 46, Αμπελόκηποι, στάση Μετρό) *****

* Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012

Ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών και οι Εκδόσεις «Μεταίχμιο» σας προσκαλούν στην παρουσίαση του Βιβλίου **"Άγιοι και δαίμονες Εις ταν Πόλιν"** του Γιάννη Καλπούζου **Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012, ώρα 7 μ.μ.** στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών (Δημητρίου Σούτσου 46, Αμπελόκηποι, στάση Μετρό) *****

* 20-24 Ιουνίου 2012

Εκδρομή στην Μυροβόλο ΧΙΟ

Γνωριμία με το νησί, τα μεσαιωνικά χωριά **Αυγόνυμα** και **Ανάβατος**, τα **Μαστιχοχώρια Πυργί και Μεστά**, τον **Κάμπο**, τη **Χώρα - Βυζαντινό Μουσείο**, το **Κάστρο**. **Μονοήμερη εκδρομή στην απέναντι πλευρά, τα παράλια της Ιονίας Σμύρνη, Αλάτσατα, Κρήνη** Δηλώσεις συμμετοχής Στην Γραμματεία : 210 64.64.270 Λένα Αναπνιώτη : 6972889795

κλάδο των θετικών επιστημών.

Όλγα Χάρτιμαν, «Ζωγράφειος Αγών».

Γ' Συνεδρία: **Επίλογος και παρακαταθήκη**

Προεδρία: Γιάννης Σκαρλάτος

Elcin Macar, Από την Πόλη στην Άγκυρα: Αναζητώντας την βιβλιοθήκη του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως.

Γεώργιος Α. Βασιάδης, Τα ίχνη του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως μετά από το 1923.

Η Οργανωτική Επιτροπή της Ημερίδας είναι: Δημήτριος Φραγκόπουλος, Σταύρος Θ. Ανεσιτίδης, Αιμιλία Θεμοπούλου, Νικόλαος Ουζούνου

Τα πρακτικά της Ημερίδας θα εκδοθούν σε δύο γλώσσες στα Ελληνικά και Τουρκικά. Ευχή μας είναι η Ημερίδα να επαναληφθεί και στην Αθήνα.

Εις μνήμη

Δημήτρη Βασιλόπουλου

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

σε συνεργασία με τους Συνδέσμους **Ζαπιδών, Ζωγραφειωτών, Ιωακειμειάδων, Κεντρικιάδων και Μεγαλοσχολιτών**

σας προσκαλεί

στην παρουσίαση του βιβλίου του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημητρίου Βασιλόπουλου

« **Κωνσταντίνος Παλαιολόγος** »

Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, ώρα 19.30 - 21.00

στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών (Δημ.Σούτσου 46, Αμπελόκηποι, Στάση Μετρό)

Ομιλητές

Μαριάννα Κορομηλά Νικόλαος Ουζούνου
Μάριος Πάνας Νικόλαος Κόλμαν



ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΩΝ ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Τηλ.: 210 64.24.826

e-mail: apelathentes@yahoo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Σωματείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 και ώρα 6.30 μ.μ. στα γραφεία του Σωματείου στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών (Δημ. Σούτσου 46, Αμπελόκηποι) με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως :

- 1.Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνελεύσεως.
- 2.Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών προηγούμενης τακτικής Γεν. Συνελεύσεως.
- 3.Λογοδοσία πεπραγμένων και ταμειακής διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου περιόδου 1.5.2011 μέχρι 30.4.2012.
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
5. Έγκριση ταμειακής διαχείρισης και πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.

6.Ανάγνωση και έγκριση προϋπολογισμού 1.5.2012 μέχρι 30.4.2013.
7.Προτάσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 την ίδια ώρα, στον αυτό χώρο και με τα αυτά θέματα της ημερησίας διατάξεως.
Η παρούσα υπέχει θέση ατομικής προσκλήσεως.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Διονύσιος Αγγελόπουλος Ευστάθιος Αρβανίτης

Μονοήμερη εκδρομή στο Λαύριο

Το Σάββατο στις 10 Μαΐου 2012 η μεγάλη παρέα του Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας παρ' όλο το κρύο και τον αέρα – ευτυχώς χωρίς βροχή – ξεκίνησε πάλι για την εκδρομή της στο Λαύριο που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Αττικής.

Μετά από μια ευχάριστη διαδρομή που διήρκεσε περίπου μια ώρα και αφού περάσαμε την περιοχή των Μεσογείων φτάσαμε στον πρώτο μας προορισμό που ήταν το αρχαίο θέατρο του Θορικού και το πλυντήριο μεταλλευμάτων, που βρίσκεται στον ίδιο χώρο, δίπλα στο αρχαίο θέατρο. Στον χώρο αυτό ξεναγηθήκαμε από τους δυο φίλους μας που συμμετείχαν στην εκδρομή και μάλιστα πρώτα από τον καθηγητή φυσικής κ. Ντίνο Κατσαρό για το αρχαίο πλυντήριο των μεταλλευμάτων και αμέσως μετά από τη φιλόλογο και ιστορικό κ. Πόπη Μαζοκόπου για το αρχαίο θέατρο. Θέλω να τονίσω ότι η κ. Μαζοκόπου κατά τη διαδρομή μας εξήγησε γενικά για το ιστορικό της περιοχής του Λαυρίου και φυσικά για τα ξακουστά από την αρχαιότητα μεταλλεία που λειτουργούσαν μέχρι τις μέρες μας, όταν σταμάτησαν οι εξορύξεις τους για λόγους μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια επιβιβαστήκαμε στο πούλμαν για να μεταβούμε στον τελικό προορισμό μας, την πόλη του Λαυρίου. Εκεί η περιήγησή μας άρχισε πρώτα από ένα παλαιό κτίριο των μεταλλείων, το οποίο ήταν το θηροεργείο των εγκαταστάσεων και σήμερα στεγάζεται το Ορυκτολογικό Μουσείο της περιοχής. Πριν την είσοδό μας σε αυτό ο υπεύθυνος μας εξήγησε για τον ορυκτό πλούτο της Λαυρεωτικής γης από την οποία υπάρχουν στο μουσείο συγκεντρωμένα περίπου 400 εκθέματα πετρωμάτων. Ανέφερε ότι αυτό ήταν πρωτοφανές σε όλο τον κόσμο, να υπάρχουν δηλαδή τόσα είδη πετρωμάτων στην ίδια περιοχή. Δεύτερος σταθμός της εκδρομής μας ήταν το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, το οποίο αποτελεί για την περιοχή ένα μοναδικό μνημείο αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής ανάπτυξης του 19ου και 20ου αιώνα. Οι εγκαταστάσεις ανήκουν στο ΕΜΠ, το οποίο με τη φροντίδα και αναστηλώσεις προσπαθεί και στοχεύει να αναδείξει όλο το κτηριακό συγκρότημα και τις εγκαταστάσεις της παλιάς Γαλλικής Εταιρίας Μεταλλείων Λαυρίου. Εδώ πολλοί από τους εκδρομείς απόλαυσαν το καφεδάκι τους στο φιλόξενο παραδοσιακό καφέ εστιατόριο που υπάρχει μέσα στον χώρο. Κάποιοι άλλοι όμως την ίδια ώρα επέλεξαν την ξενάγηση εντός των εγκαταστάσεων των τότε μεταλλείων καθώς και του περιβάλλοντα χώρου. Με ξεναγούς λοιπόν



Ο Ντίνο Κατσαρός, σε ξενάγηση για το «πλυντήριο»



Η Πόπη Μαζοκόπου σε ξενάγηση για το «θέατρο»



Επίσκεψη στο Μουσείο Μετάλλων



Επίσκεψη στο Τεχνολογικό Πάρκο

την κ. Σοφία Ρωκ-Μελά και τον παλιό συνταξιούχο τεχνικό της επιχείρησης κ. Θεόδωρο Πιεράκο παρακολουθήσαμε ένα πρόγραμμα ειδικά φτιαγμένο για ενήλικους επισκέπτες. Πραγματικά και από τους δύο, έγινε μια αναλυτική και ευχάριστη ξενάγηση με την εξιστόρηση αρκετών συμβάντων τα χρόνια δραστηριοποίησης των μεταλλείων. Επίσης μας έδειξαν αρκετά μηχανήματα, υλικά και όργανα που χρησιμοποιήθηκαν τότε, κατά τη μακρόχρονη λειτουργία του εργοστασίου.

Μετά το τέλος των επισκέψεων που προέβλεπε το πρόγραμμα, σειρά είχε η παραλιακή ψαροταβέρνα που είχαν κανονίσει οι οργανωτές για να απολαύσουμε όλοι το μεσημεριανό μας φαγητό, τους μεζέδες και το ουζάκι μας. Μάλιστα κάποια στιγμή το κέφι έφτασε στο ζενίθ με τραγουδία που μας έπαιξαν κάποιοι πλανόδιοι μουσικοί και ειδικά με το γνωστό χασαποσερβίκο «Έχε γεια Παναγιά».

Μετά την ταβέρνα όλοι ικανοποιημένοι μπήκαμε στο πούλμαν για την επιστροφή στην Αθήνα, αλλά από τον παραλιακό δρόμο αυτή τη φορά κάνοντας μια στάση στο ακρωτήριο του Σουνίου για καφέ σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, επάνω στον λόφο με θέα τον ναό του Ποσειδώνα. Να αναφέρω ότι η μετάβασή μας στο καφέ έγινε με δυσκολία και ο δυνατός αέρας φύσαγε δαιμονισμένα.

Για την επιτυχία αυτής της εκδρομής και της ζεστής ατμόσφαιρας που επικράτησε, συνέβαλε – όπως πάντα – το μέλος του σωματείου και οργανώτρια των εκδρομών κ. Ειρήνη Πρίντζη. Σημαντικό μερίδιο της επιτυχίας αποτέλεσαν οι ξεναγήσεις των φίλων του σωματείου κ.κ. Ντίνου Κατσαρό και Πόπης Μαζοκόπου, τους οποίους όλοι οι εκδρομείς ευχαριστούμε δημόσια. Στο τέλος της εκδρομής μάλιστα, ευχαρίστησε ιδιαίτερα και τους τρεις ο πρόεδρος του σωματείου κ. Διονύσιος Αγγελόπουλος, όπως και όλους τους εκδρομείς.

Ραντεβού λοιπόν για την επόμενη εκδρομή μας. Περιμένουμε και άλλους που δεν ήρθαν, ώστε να προστεθούν και αυτοί στην εκδρομική μας παρέα.

Ένα εκδρομέας
Από την εφημερίδα Πολίτης,
αρ. φ. 541, Μάιος 2012

Μονοήμερη εκδρομή στον Γαλατά Τροιζηνίας και στον Πόρο

Το Σάββατο στις 22 Οκτωβρίου 2011 η μεγάλη παρέα που την αποτελούσαν και αυτή τη φορά φίλοι και μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων Απελαθέντων εκ Τουρκίας, πραγματοποίησαν την πρώτη χειμερινή εκδρομή τους στον Γαλατά Τροιζηνίας και στο καταπράσινο νησί του Αργοσαρωνικού τον Πόρο.

Παρ' όλο που είχαμε μπει στον χειμώνα, ο ηλιόλουστος και ζεστός καιρός, που ήταν και πάλι σύμμαχός μας, είχε σαν αποτέλεσμα να μας ανεβάσει το κέφι και τη διάθεση όλων μας και να μας χαροποιήσει μιας και η περιοχή που επισκεφτήκαμε ήταν παραθαλάσσια.

Μετά από μια τριώρη ευχάριστη διαδρομή με κατεύθυνση προς την πλευρά της Πελοποννήσου και μετά την απαραίτητη στάση για καφέ στον Ισθμό της Κορίνθου φτάσαμε στον Γαλατά, που είναι απέναντι από το πανέμορφο νησί του Πόρου. Ο Γαλατάς είναι στην νοτιοανατολική ακτή της Αργολίδος και χωρίζεται από τον Πόρο από έναν πορθμό αρκετά στενό. Επικοινωνεί μαζί του με πυκνά δρομολόγια καραβιών αλλά και μικρά σκάφη που κάνουν τη διαδρομή μέσα σε πέντε λεπτά. Από παλιά ήταν ένας παραθεριστικός προορισμός ξακουστός για το περίφημο Λεμονοδάσος του και τις όμορφες παραλίες του. Δυστυχώς όμως πάντα επισκιάζονταν και έχανε την δόξα του από το απέναντι καταπράσινο από πεύκα νησί.

Σε αυτό το χωριουδάκι λοιπόν απολαύσαμε για μια ώρα περίπου τον καφέ μας, το ουζάκι μας, σε μαγαζιά δίπλα από την παραλία, περιμένοντας την προγραμματισμένη ώρα για την αναχώρησή μας με ναυλωμένα καραβάκια, για τον απέναντι κοντινό Πόρο.

Ο Πόρος είναι ένα νησί κατάφυτο από πεύκα που φτάνουν ως τις αμμουδερές παραλίες του. Αποτελείται από δυο νησιά, την Καλαβρία και την Σφαιρία, που ενώνονται με ένα πολύ γραφικό γεφυράκι. Η παλιά πόλη έχει αρκετά σπίτια νεοκλασικού ρυθμού όπως και πολλά γραφικά ταβερνάκια διάσπαρτα σε όλη την περιοχή του νησιού. Στον Πόρο μπορείτε να δείτε το Ρολόι που δεσπόζει σε μια κορυφή, από όλα τα σημεία του νησιού καθώς και τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, που κάποτε ήταν αγκυροβολημένο μόνιμα το θωρηκτό Αβέρωφ πριν ρυμουλκηθεί και μεταφερθεί στη μαρίνα Παλαιού Φαλήρου.

Εδώ λοιπόν, μετά από τους περιπάτους των εκδρομικών στα σοκάκια και στον παραλιακό δρόμο, απολαύσαμε όλοι μαζί το μεσημεριανό μας φαγητό και τους μεζέδες σε μια καταπληκτική παραθαλάσσια ταβέρνα. Αμέσως μετά από το φαγητό και μέχρι την ώρα της αναχώρησης, αρκετοί επισκέφτηκαν το Μουσείο Οστράκων, ενώ άλλοι απήλαυσαν το καφεδάκι τους σε καφετέριες της περιοχής.

Στη συνέχεια όλοι πια ικανοποιημένοι μπήκαμε στα καραβάκια που μας περίμεναν στην αποβάθρα για να μας περάσουν απέναντι στον Γαλατά, προκειμένου να μας παραλάβει το πούλμαν για να επιστρέψουμε στην Αθήνα. Όλη η διαδρομή μέχρι το τέλος πέρασε με μουσική και χορό στον διάδρομο από κάποιους θεαμόσιμους της παρέας.

Για την επιτυχία και αυτής της εκδρομής συνέβαλε και τώρα το μέλος του συλλόγου και οργανώτρια κ. Ειρήνη Πρίντζη – Φράγκου. Στο τέλος του ταξιδιού μάλιστα, δεν παρέλειψαν να την ευχαριστήσουν ο Πρόεδρος του Σωματείου Απελαθέντων κ. Διονύσιος Αγγελόπουλος και οι εκδρομείς που έλαβαν μέρος, για την άψογη διοργάνωση εκ μέρους της.

Ραντεβού για την επόμενη εκδρομή μας.

Ένας εκδρομέας

Δωρεές

Υπέρ των σκοπών του Σωματείου προσέφεραν:

Ο κ. Γεώργιος Παναγιωτίδης	100 €
Ο κ. Αλκιβιάδης Πετρέσης	100 €
Ο κ. Σταύρος Ζάγκος	50 €
Ανώνυμος	50 €
Η κ. Αντιγόνη Μπριόλα	30 €
Ανώνυμος	30 €
Εις μνήμην Αργυρώς Αγγελοπούλου	
Η κ. Αγγελική Αντωνιάδου - Σιδερίδη	50 €
Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά	

Υπεύθυνος Ύλης: Στάθης Αρβανίτης